



- pagina 5 - Dichter bij de leefwereld komen
- pagina 6 - Het Halte-werk is zo heel hard nodig
- pagina 8 - Uitgezonden naar Burgas



Kerk in Zoetermeer

Uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer

6e jaargang | nummer 7 | september 2022

OEFENEN IN AANDACHT

Participerend (mee)preken

Zo'n tien jaar geleden werd voor het eerst de term 'participatiesamenleving' gebruikt. Na de verzorgingsstaat waarin je als burger kon rekenen op de overheid, moest je nu zelf ook iets doen en meer verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven en omgeving. Afgelopen zomer moest ik daar aan denken tijdens het lezen van het nieuwste boek van ds. Kees van Ekris, bekend van de podcast 'Eerst dit': *Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten*. In dit sowieso inspirerende boek, geschreven voor predikanten en kerkelijk werkers, maar ook voor kerkenraden en – mooi gezegd! – liefhebbers van de preek, benadrukt Van Ekris het belang van participeren.

Participeren gaat allereerst de predikant zelf aan. Hij is participant, geroepen om deel te nemen aan het leven van de gemeente in pastoraat, catechese en andere momenten. Doe je dat als prediker niet of te weinig, dan worden de zondagse preken al gauw steriel en praat je in sjablonen en karikaturen die over de hoofden en harten van de hoorders heengaan. Terwijl het er juist om gaat dat de preek raakt en haakt aan werkelijke geleefde levens en mensen zich gezien, gehoord en gekend weten: 'Dit gaat over mijn leven!'

Open en verdiepend

Dat vraagt iets van de prediker. Je moet weten wat er leeft in je gemeente; niet alleen aan de oppervlakte, maar ook onderhuids aan vragen en dilemma's, aan

geloof en ongelof. Dat vraagt om open en verdiepende gesprekken, niet enkel rond de crisismomenten, maar ook midden in het gewone leven. Waar brandt hoop en verlangen, waar broeit wanhoop en twijfel? Knaagt er aanvechting, glijden mensen af? Zo wint een preek aan echtheid en zeggingskracht en ben je als prediker dienstbaar aan het Woord dat in Christus niet alleen vlees geworden is (Johannes 1:14), maar dat ook steeds opnieuw wil worden, in onze concrete werkelijkheid.

Niet maakbaar

Nu is met het oog op de prediking participatie geen eenrichtingsverkeer – preken doe je samen. De prediker heeft verantwoordelijkheid, de gemeente evenzeer. Ook zij is betrokken bij de prediking.



Zin in de preek

Dat lijkt misschien een open deur, want de gemeente komt juist wekelijks samen om het Woord te horen en te ontvangen, om te 'participeren' in het heil.

Geen eenrichtingsverkeer – preken doe je samen

Sterker nog, het kan het hoogste zijn in de preek: dat je een ogenblik op heilige grond verkeert en er iets van heil geschiedt. Zo'n moment waarop er niet maar óver God gesproken wordt, maar Hij heel nabij komt en zegt: 'Er is genade voor jou, Ik heb je lief.' Zulke momenten overkomen je. Je zat er niet op te wachten, maar ineens gebeurt het en klinkt er een woord wat je pakt en verwart, ontroert en zielsblij maakt. Zo iets is niet maakbaar, ook niet voor de prediker. Hier hangt alles af van God Zelf.

Openstellen

Tegelijk kun je je er wel voor openstellen en vol verwachting uitzien naar een goed Woord. Het maakt nogal verschil of je erbij zit als passieve consument met de ene week een duimpje omhoog en de andere week een duimpje omlaag, of dat je nieuwsgierig bent naar wat God je door zijn Woord en Geest dit keer te zeggen heeft. Van Ekris stelt in dit verband goede vragen als: 'Bereid je je voor? Wordt er doordeweeks bij jullie thuis gebeden voor de kerkdienst en voor de predikant? Ben je uitgerust? Ben je raakbaar?' En wat als je merkt dat je concentratie hapert en het je moeite kost om erbij te blijven? Ligt dat altijd aan de predikant en moet hij concessies doen door korter te preken, of kunnen we ook onszelf verzetten tegen de vluchtigheid en ons oefenen in aandacht voor God?

'Preekstoel door Donatello en Michelozzo di Bartolomeo aan de buitenkant van de Dom in Prato'. Donatello ontwierp de reliëfs en de ornamenten, Michelozzo di Bartolomeo deed de architectuur. Deze 'buitenpreekstoel' werd in 1438 ingewijd. Anoniem, 1850-1900. Albuminedruk op karton, 345x259mm. Rijksmuseum Amsterdam.

Gesprekstafels

Participatie over en weer zal – daar ben ik van overtuigd – de prediking ten goede komen. Denkend over mijn eigen rol lijkt het me een goed idee om binnen de gemeente gesprekstafels op te zetten met verschillende doelgroepen. Ook wil ik gemeenteleden meer gaan betrekken bij de preekvoorbereiding via bijvoorbeeld een appgroep met wat vragen bij de zondagse lezing. Daarnaast biedt een doordeweekse preekvlog de mogelijkheid om de 'hearts en minds' van de hoorders onderweg naar zondag alvast te prikkelen en te activeren. Op die manier preken de hoorders in zekere zin mee en trekken zij, naar een woord van ds. Andries Zoutendijk, een preek uit de prediker.

Je samen betrokken weten in dat heilige geheim

Rond het begrip participatiesamenleving is het stilletjes geworden. Veel mensen voelen zich niet gehoord en hebben het gevoel dat ze niet echt meedoen en meetellen. Hoe gaaf zou het zijn wanneer de ervaring rond de prediking een totaal andere is. Dat daar de participatie voluit de ruimte krijgt en prediker en hoorders samen zich betrokken weten in dat heilige geheim dat een doodgewoon mens het woord neemt en in die mensenwoorden de stem van God kan klinken als tot ons gesproken.

• ds. Pieter Baas
PREDIKANT OOSTERKERK

Redeneren
Betogen PREDIKEN
Donderpreken
Verkondigen
Zedenmeesteren
MORALISEREN
Boodschap uitdragen
Stichten
ZALVEN
Vermanen
OREREN

De redactieleden van *Kerk in Zoetermeer* hebben elk een aantal mensen uit hun eigen wijkgemeente gevraagd om aan de hand van drie vragen hun visie te geven over het fenomeen 'preek'. Twintig mensen hebben gereageerd, van 14 jaar tot rond de 80: Agnes, Bart, Cokky, Hanneke, Henk, Henrieke, Ineke, Janneke, Jarno, Joop, Klaas, Marijke, Mieke, Mieke, Peter, Reinier, Sonja, Theun, Wilmy en een anoniem gemeentelid. We hebben de reacties samengevat en gebundeld in een drieluik. Lees mee en reageer ook!

1 Wat verwacht je van de preek?

“Degene die een preek schrijft moet door de Bijbeltekst in de kraag zijn gegrepen”

Inhoudelijk vindt praktisch iedereen dat de preek de Bijbeltekst(en) moet uitleggen – 'zodat mijn geloof groeit', of om beter te begrijpen, want 'op het gevoel kom ik er niet' – en de verbinding moet maken met het heden.

De toepasbaarheid op deze tijd wordt meestal algemeen gehouden, als bemoediging, richtlijn, geestelijk voedsel, aanzet tot bezinning, naar het mystieke, maar soms ook heel concreet: opvoeding, de oorlog in Oekraïne, de stikstofcrisis. Iemand benadrukt niet antwoorden op alle vragen te verwachten. Eén persoon vindt dat de preek een waarschuwing moet bevatten, een andere benadrukt dat de liefde van God en de genade van de Heer Jezus Christus altijd centraal moeten staan en dat de woorden en daden van Jezus nooit

mogen ontbreken in de preek. Iemand merkt op dat steeds dezelfde Bijbelgedeeltes gelezen worden en de rest nauwelijks aan bod komt. Ook neigen we er bij de Profeten toe om ons met de profet te vereenzelvigen in plaats van met Israël, de gemeente die gemaand wordt zich te bekeren en rechtvaardig te handelen. Er is ook iemand die erop wijst, dat door Gods Geest geïnspireerde maar feilbare mensen de Bijbelverhalen hebben opgeschreven, en dat die verhalen dus niet de woorden van God Zelf zijn. Over inspiratie gesproken: iemand stelt, dat degene die een preek schrijft door de Bijbeltekst

LEZERSREACTIES

En u?

Mail naar lezers@kerkinzoetermeer.nl of bel (079) 3 522 519

in zijn kraag moet zijn gegrepen en erdoor aan het denken is gezet over zichzelf en over de mensen die op zijn en haar pad komen. Technisch gesproken is men het er wel over eens, dat een preek duidelijk, kort en bondig moet zijn, zonder herhalingen. Iemand merkt op dat de lengte wordt bepaald door de inhoud en niet door de klok, een ander raadt de prediker aan om te spreken met gebaren.

Lees verder op pagina 3 ▶

MONDIAL MOVERS
Verhuisbedrijf Henneken

Professionele verhuizers van huis uit.

- Particuliere verhuizingen
- Kantoor- en bedrijfsverhuizingen
- Nationale- en internationale verhuizingen • Verhuiskwint
- Verwarmde en beveiligde inboedel-/archiefoverslag

Goudstraat 51
 2718 RD Zoetermeer
 Telefoon: +31 (0)79-361 13 68

E-mail: info@henneken.nl
 Internet: www.henneken.nl

ERKENDE VERHUIZERS
ZORG VERHUIZER
 2013

Zoekt u iemand die uw administratie kan doen, maar kunt u deze niet in dienst nemen?

Hebt u iets te veel financiële administratie omhanden?

Vindt u uw administratie eigenlijk vervelend en tijdrovend werk?

Van der Kruk Consultancy
 DÉ OPLOSSING VOOR UW ADMINISTRATIE

Ing. Nettie van der Kruk
 T (06) 371 55 371
 E contact@vanderkrukconsultancy.nl
 I www.vanderkrukconsultancy.nl

Met betrokkenheid en respect wordt alles tot in detail geregeld

Teeuw
 UITVAARTVERZORGING
 Hoekeindseweg 61
 Bleiswijk
 www.teeuwuitvaartverzorging.nl

Dag en nacht bereikbaar
 079 - 342 60 70

Redactie.AMG
 JOURNALISTIEK BUREAU
A.M. van der Giessen-van Velzen
 (079) 3 522 519
 Redactie.AMG@online.nl

**ZEKER VAN VAKWERK
 ZEKER VAN DORP**

Van Dorp uw technisch dienstverlener

Van Dorp is specialist in technisch beheer van bestaand vastgoed. Wij nemen u het hele proces uit handen en denken met u mee hoe u uw pand optimaal kunt inzetten en verduurzamen.

Als familiebedrijf hebben wij betrokken medewerkers met passie voor techniek. Met hun vakkennis en persoonlijke aandacht realiseert Van Dorp duurzame oplossingen. U bent zeker van een gezonde leef- en werkomgeving. Door onze landelijke dekking en regionale aanwezigheid zijn wij altijd dichtbij. Neem contact met ons op via (079) 368 76 87 voor vrijblijvend advies.

vandorp.eu
VAN DORP
 MET KENNIS EN RESPECT

Kleinschalige onderneming met persoonlijke zorg en aandacht

24 uur per dag bereikbaar

Ongeacht uw verzekering

Van Dongen
 Uitvaartzorg met karakter

Bel na overlijden
 079 - 343 43 03
 wij zijn 24 uur per dag bereikbaar!

Van Dongen
 Uitvaartzorg & UitvaartCentrum
 Bredewater 20a, 2715 CA Zoetermeer
 079 - 343 43 03 • www.vdusz.nl

COOKING FOR LIFE
 workshops & advies

THEMATISCHE KOOKWORKSHOPS
 ADVIES AAN PARTICULIEREN EN BEDRIJVEN GEZELLIG (LEREN) KOKEN MET FAMILIE EN VRIENDEN
 KOOKDEMO OP LOCATIE

Cooking for Life staat voor een gezonde, plantaardige en duurzame keuken. Dit betekent dat ik met de seizoenen en met producten overwegend uit onze klimaatzone kook. Verbazingwekkend hoe groot de invloed van voeding op onze gezondheid is. **Wil je het zelf ervaren? Bekijk mijn aanbod en meld je aan!**

Meer info op WWW.COOKINGFORLIFE.NL

PHOTO'S by Leonie

info@photosbyleonie.nl
 06-526 300 48

www.photosbyleonie.nl

Annelies Bouwhuis
 PROFESSIONAL ORGANIZER

De business organizer voor:

- Coaching op het gebied van time-management en mailmanagement.
- Workshops en trainingen.
- Digitaal opruimen op uw pc.
- Hulp bij gebruik Microsoft Office (Outlook, Teams, OneDrive, enz).
- Vergroten van uw digivaardigheid.

06-53757497 info@anneliesbouwhuis.nl anneliesbouwhuis.nl

Bedrijfsruimte te huur in Pijnacker:
 2000m² bedrijfsruimte met 300m² kantoor- en 3000m² buitenruimte en 3000m² nieuwbouw mogelijk.

Tevens te huur in Zoetermeer:
 700m² kantoorruimte op 1^{ste} etage. Naar eigen inzicht te renoveren en in te delen.

Tevens te huur in Ede:
 Bedrijfsunits +/- 200m²

Jan Konijn Beheer / Advies o.g.
 Tel: +31 (0) 79 316 33 20
 GSM: +31 (0) 6 53 277 242
 E: jan.konijn@solcon.nl
 te Oud-Soetermeer

De fiets van Oud-Soetermeer

Voor info bel Jan 06 - 53 277 242 inclusief gratis ondernemersadvies!

ichthus boekhandel
 bijbels boeken muziek

Dorpsstraat 74
 2712 AM Zoetermeer
 079-3162081

ICHTHUSBOEKHANDEL.NL

Gebroeders Huurman
 een vertrouwde naam voor al uw bouw wensen

Bouwbedrijf | Gebroeders
Huurman

100 jaar vakmanschap en deskundigheid in nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie.

www.gebrhuurman.nl

PATERNOTTE
 UITVAARTZORG

“Als u afscheid moet nemen, dan wilt u dat natuurlijk zo goed mogelijk doen”.

079 - 303 22 03
 24 uur per dag bereikbaar

Koraalrood 153, 2718 SB Zoetermeer
www.paternotteuitvaart.nl
 info@paternotteuitvaart.nl

Ook adverteren in *Kerk in Zoetermeer*?
advertenties@kerkinzoetermeer.nl

VERKLAREN EN RAKEN

'De preek' in historisch perspectief

THEMA

TIJDLIJN • De geschiedenis van het preken in onze kerken begint in de Bijbel. Denk aan de toespraken van Mozes tot zijn volk, de redevoeringen van de profeten, de Bergrede van Jezus en de brieven van Paulus. Het zijn allemaal voorbeelden van preken waarin Gods waarheid wordt verkondigd of uitgelegd.

Vroege Kerk

Van de kerkvaders in de eerste eeuwen na Christus wordt vooral Augustinus, leraar in de welsprekendheid, genoemd om zijn preken. Ondanks dat voor Augustinus de Bijbelse waarheid belangrijker is dan de welsprekendheid, krijgt het onderwijzen, het raken van het gemoed en het in beweging brengen – basisregels uit de retoriek – in zijn preken een belangrijke plaats. Preken hebben door de eeuwen heen steeds een ander accent gehad. In het begin werden er brieven en verhalen van de eerste leerlingen van Jezus voorgelezen. Ook begonnen de voorgangers (priesters) toelichtingen hierop te schrijven. De betekenis van het levensverhaal van Jezus werd steeds weer uitgelegd voor de tijd waarin men leefde, met de vragen die er toen speelden. Vóór de Reformatie was de Bijbel ook niet beschikbaar in de taal van het volk en werd alleen maar voorgelezen in de kerk in het Latijn.

De Reformatie

Tijdens de Reformatie met Luther en Calvijn, begin 16e eeuw, scheidde het protestantisme zich geleidelijk af van de Rooms-Katholieke Kerk. Vanaf 1566 werd er heimelijk in de buitenlucht gepreekt, de zogeheten 'hagenpreken', omdat bijeenkomsten met een protestants karakter nog streng waren verboden. De hagenpreken, al snel populair, gingen vaak in tegen de gang van zaken in de Rooms-Katholieke Kerk en de vervolging van protestanten. De Reformatie heeft een belangrijke impuls gegeven aan het persoonlijk bijbellezen, onder meer omdat Luther de Bijbel in het Duits vertaalde zodat iedereen die zelf lezen kon.

De Nederlandse Gereformeerde Kerk

De Reformatie schoot diep wortel in het inmiddels van het Spaanse juk bevrijde deel van de Nederlanden en leidde in 1571 tot de oprichting van de Nederlandse Gereformeerde Kerk. Behalve voordelen bracht de bevoorrechte positie van deze kerk ook nadelen met zich mee.

Er was in de preken sprake van veel uiterlijke rechtzinnigheid, zonder enig gevoel voor eigen aandeel aan zonde en schuld en ook zonder 'blij vooruitzicht'. Daarnaast waren er misstanden. Op het leven van veel predikanten en gemeenteleden was nogal wat aan te merken. Dronkenschap na afloop van de bediening van het Heilig Avondmaal kwam voor.

Betoog Hagepreek
OVERWEGING
Toelichting
Kanselrede
Onderwijzing Uitleg
LEERREDE Uitleg
Vermaning Uitleg
Vertrouwing Meditatie
Voordracht Meditatie

De Nadere Reformatie

De Nadere Reformatie is een stroming in de Nederlandse Gereformeerde Kerk, waarvan de vertegenwoordigers in de periode 1600-1750 aandrongen op innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en persoonlijke levensheiliging. De gereformeerde leer is in 1619 vastgelegd in de zogenaamde 'Drie Formulieren van Enigheid': Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels en Nederlandse Geloofsbelijdenis. De Nadere Reformatoren begonnen in hun preken met het aanwijzen van de volkszonden, waarbij het ontheiligen van de zondag een grote plaats had. Ook het op lichtzinnige wijze gebruik maken van de sacramenten werd door hen als een grove zonde aangewezen. Zij riepen in de preken op tot boete en berouw. In brede zin preekten zij een doorwerking van de reformatische beginselen in gezin, samenleving, kerk, politiek en staat: zuiverheid in de leer van de Reformatie moest verenigd worden met een overeenkomstige zuivere levenswandel. Niet alleen de leer, maar ook het persoonlijke en maatschappelijke leven moest 'ge-re-formeerd' worden.

Bevindelijke prediking

In de Nadere Reformatie maakte de prediking een ontwikkeling door. De zogenaamde *bevindelijke prediking* was gericht op het al of niet behoren tot 'de kinderen van God'. Kenmerkend voor de preken uit die tijd was het onderscheid maken tussen zaligmakend 'waar geloof' en 'onwaar geloof'. Zo maakte men een scheiding onder de hoorders, namelijk die van de wedergeborenen en de niet-wedergeborenen. Tot de wedergeborenen behoorden de 'vinders': zij die in Christus gelooven. Tot de niet-wedergeborenen rekende men: de 'schijnheiligen', onverschilligen, de mensen 'zonder kennis' en de liefdelozen. Door het noemen van geloofskenmerken konden de hoorders *ondervinden* tot welke groep ze behoorden. In 1816 ging de Nederlandse Gereformeerde Kerk over in de Nederlands Hervormde Kerk.

De Afscheiding

In de 18e en 19e eeuw kreeg de Verlichting steeds meer invloed in de kerk. Geloof en wetenschap botsten. De geschriften van de theologen uit de Nadere Reformatie bleven alleen nog binnen speciale, veelal kleinere geloofsgezelschappen in de belangstelling. In 1834 voltrok zich de Afscheiding, gericht tegen de Verlichtingsinvloeden en ontstond de zogenaamde 'gereformeerde gezindte'. Verschillende kerken van deze gezindte splitsten zich nadien verder af, omdat er voortdurend een verschil in waardering van de erfenis van de Nadere Reformatie bleef, naast de Bijbel, het hanteren van de Drie Formulieren van Enigheid als bron en belijdenis.

Sprong naar het heden

Na een Samen op Weg-proces ontstond in 2004 de Protestantse Kerk in Nederland: de (synodaal) Gereformeerde Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk werden weer herenigd. De kerkorde van de 'nieuwe' Protestantse Kerk stelt in artikel VII, dat de gemeente is geroepen door haar Heer en de gemeente samenkomt tot de lezing van de Heilige Schrift en de prediking van het Evangelie. De prediker moet voorafgaand aan de preek de bron, de Bijbel, bestuderen om de stem van Christus te verstaan. In de preek moeten vervolgens twee aspecten naar voren komen: wat de tekst via de prediker zegt en wat de tekst kan doen bij de hoorders. Vaak komt dat erop neer dat allereerst de Bijbel in de preek wordt verklaard en dat vervolgens wordt gestimuleerd hoe de luisteraar het geleerde kan toepassen.

• Jan Blankespoor



VAN DE REDACTIE

Preken die spreken

Toen we als redactie het Pinksternummer over 'Duidelijke taal!' maakten, spraken we ook over preken. Dat kon haast niet anders. Taal in de kerk gaat over spreken en verkondigen, over horen en verwerken, over context, beleven en ervaren.

'Zin in de preek' werd daarom het thema voor deze septemberkrant, toepasselijk bij de start van een nieuw seizoen, waarin we vaak met een preek de week ingaan en de week weer inspiratie kan vormen voor de zondagse preek. In het openingsartikel wordt het nieuwe 'preekboek' van ds. Kees van Ekris genoemd en in een interview daarover met het *Nederlands Dagblad* van 24 juni 2022 zegt hij een paar dingen die ik ter harte neem en graag doorgeef.

'Als wij naar de kerk gaan, hebben we dan nog het idee dat God tegen ons kan spreken? Dat is een totaal andere houding dan wanneer (...) een predikant voorbeelden moet gebruiken die mij aanspreken en taal gebruiken die ik begrijp. Als je die eisen loslaat (...) kan elk woord dat in de kerk gesproken wordt, van God zijn. Leren luisteren is minstens zo belangrijk als leren preken. Daarom vind ik 'een goede preek' ook niet zo'n gelukkige kwalificatie. Er zijn preken die naar aardse maatstaven heel matig zijn, maar toch een grootse uitwerking hebben.'

'Kijk zo ook eens met een genadige blik naar je predikant, als de preek je tegenvalt. Misschien had hij een bewogen week? Als je dat kunt, heb je de consumerende houding achter je gelaten en is het gemeentelid in je geactiveerd. Genade is de atmosfeer waarin preken goed worden. (...) Als je naar de kerk komt, geef dat wat je hoort dan een kans.'

• Marieke (A.M.) van der Giessen-van Velzen
HOOFD/EINDREDACTEUR

En u? Lees wat mede-gemeenteleden verwachten van de preek en er mee doen – herkenbaar? Verdiep je in het historische perspectief, in hedendaags meepreken en wat je samen kunt doen.

**2 Wat doe je met de preek in het dagelijks leven?**

“Vertel je probleem dat je een grote God hebt”

Ook de reacties van gemeenteleden op de tweede vraag over de preek zijn gevarieerd en boeiend.

- ✦ De preek spreekt je aan op hoe je in het leven staat, houdt je een spiegel voor. Je neemt mee wat je hebt gehoord, je denkt erover na, praat erover en probeert het toe te passen.
- ✦ Ook als je een preek niet kunt navertellen, komen er in het dagelijkse leven elementen naar boven waar je iets aan hebt.
- ✦ Je moet geen kant en klare oplossingen verwachten, maar je kunt wel in een richting worden gezet.
- ✦ Iemand schrijft dat oproepen tot actie in de preek goed is, maar niet het enige mag zijn. Een ander vindt dat de toepassing van de christelijke waarden zou moeten leiden tot omvorming van het huidige neokapitalistische systeem. Toch gaat het niet bij iedereen alleen over luisteren met het verstand.
- ✦ Een preek kan troost geven als je het moeilijk hebt en appelleren aan het gevoel. Ook noemt iemand in het kader van de preek de chassidische legenden, waar de boodschap in het verhaal zit opgesloten.

Lees verder op pagina 5 ▶



Hagenpreek in Oosterweel bij Antwerpen in 1566.
Uit: 'P.C. Hooft Nederlandsche historiën', 1703

KERKDIENTEN SEPTEMBER

Bezoek voor actuele informatie over kerkdiensten en activiteiten de websites van de wijkgemeenten, de website PGZOETERMEER.NL en onze website KERKINZOETERMEER.NL

Gemeente	Zondag 4 september	Zondag 11 september	Zondag 18 september	Zondag 25 september
 WIJKGEMEENTE OUDE KERK Oude Kerk Dorpsstraat 59, 2712 AD T (079) 316 39 09 W oudekerkgemeente.nl	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Bevestiging ambtsdrager</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Startzondag 'Aan tafel!'</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Vredesweekmoment</i> <i>Centrumkerken (Nicolaaskerk)</i>	10.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Heilig Avondmaal</i> 18.30 uur: Ds. C.H. Wesdorp <i>Voortzetting en dankzegging</i>
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-ZUID De Regenboog Nathaliegang 263, 2719 CR T (079) 362 87 03 • W pwzz.nl	10.00 uur: Ds. J. van der Wolf	10.00 uur: Mw. ds. E. van der Wolf-Kox	10.00 uur: Ds. J. van der Wolf <i>Startzondag 'Van hart tot hart'</i>	10.00 uur: Mw. ds. E. van der Wolf-Kox <i>Maaltijd van de Heer</i>
 WIJKGEMEENTE OOSTERKERK Oosterkerk Oosterheemplein 320, 2721 ND T (079) 342 50 90 W oosterkerkzm.nl	09.30 uur: Ds. H. Meijer Rotterdam 17.00 uur: Ds. N. van Donselaar Middelhamnis	09.30 uur: Ds. P. Baas <i>Voorbereiding Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur: Ds. M. van Duijn <i>Hart4U-dienst</i>	09.30 uur: Ds. P. Baas <i>Heilig Avondmaal</i> 17.00 uur: Ds. P. Baas <i>Voortzetting en dankzegging</i>	09.30 uur: Ds. P. Baas en Timo Hagendijk <i>Startzondag 'Aan tafel!'</i> 17.00 uur: Ds. P. Baas
 WIJKGEMEENTE ZOETERMEER-NOORD Ichthuskerk Parkdreef 258, 2724 EZ T (079) 341 36 20 W pwzn.nl	10.00 uur: Mw. ds. M. v.d. Zwaag-de Haan <i>Maaltijd van de Heer</i>	10.00 uur: Ds. N. de Lange Nieuwendijk	10.00 uur: Mw. A. Lodder <i>Startzondag 'Aan tafel!'</i>	10.00 uur: Mw. ds. S.C.B. Hermanus-Schröder
 ADVENTSKERKGEMEENTE Adventskerk Julianalaan 3, 2712 CB T (079) 316 61 76 • W vcgz.nl		10.30 uur: Ds. K. van Klaveren		10.30 uur: Dhr. T. Vessies

CONTACT

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

OUDE KERK
Predikant ds. C.H. Wesdorp
Wambahout 1, 2719 KD
T (079) 316 34 54
E predikant@oudekerkgemeente.nl
Vrije dag dinsdag
Pastoraal contact Marja van den Boomgaard
T 06-2251 2609 • E boomma@xs4all.nl
Scriba: Ria Kamp • T (079) 361 03 18
E scriba@oudekerkgemeente.nl

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

ZOETERMEER-ZUID (DE REGENBOOG)
Predikanten Jan en Els van der Wolf-Kox
Parelgrijs 56-58, 2718 NV • T (079) 8897432
T 06-3863 6293 (Jan)
E jtvdewolf@gmail.com
Werkdagen: ma t/m vr
T 06-3863 6292 (Els)
E evandewolfkox@gmail.com
Werkdagen: ma, di, do en vr
Scriba: Frits van Meijenfeldt
T 06-4042 7683 • E scriba@pwzz.nl

HERVORMDE WIJKGEMEENTE

OOSTERKERK
Predikant ds. Pieter Baas
Berkelstroom 47, 2721 AG
T 06-8359 9143
E predikantooosterkerk@gmail.com
Vrije dag di-middag, do-middag en zaterdag
Scriba: Marten Heikoop • T 06-4033 8226
E scribawijk4@gmail.com
Pastoraal werker Cocky van Dorp
T 06-2473 5383
E cadvandorp@hotmail.com
Zalenverhuur
E zalenverhuuroosterkerk@gmail.com

PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE

ZOETERMEER-NOORD (ICHTHUSKERK)
Ambulant predikant
ds. Marina van der Zwaag-de Haan
Werkdagen: di en do
T (0172) 607 329 / 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl
Jongerenpastor Arianne Lodder
T 06-2324 1540 • E kerkelijkwerker@pwzn.nl
Werkdagen: ma en di
Scriba: E scriba@pwzn.nl

VRIJZINNIGE GEMEENTE ADVENTSKERK

Voorganger ds. Karl van Klaveren
T 06-1104 1992
Secretaris Marja Hofman
E secretaris@vcgz.nl

PERRON

oosterheem
Perron Centrum
Oosterheemplein 320, 2721 ND
Missionair pionier Timo Hagendijk
Werkdagen di t/m vr • T 06-5095 4628
E pionier.oosterheem@gmail.com
W www.perron-oosterheem.nl
Perron 1 • Schiebroekstraat 1, 2729 LR
Missionair opbouwwerker
Jacqueline Gravesteijn
Werkdagen ma, do, vr • T 06-1165 3972
E jacqueline@perron1zoetermeer.nl

Halte 2717
De locatie Carry van Bruggenhove 27 is met ingang van 1 september gesloten.

Buurtpastor Johan Roest blijft bereikbaar
T 06-8263 7362 • E buurtpastor@halte2717.nl
W www.halte2717.nl

DE PELGRIM
De Pelgrim • Frans Halsstraat 3
Pionier Gerda Griffioen
T 06-2497 5092
E gerda@depelgrimzoetermeer.nl
W www.depelgrimzoetermeer.nl

COLOFON

Kerk in Zoetermeer is een uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Deze krant verschijnt tien keer per jaar.

6e jaargang | nummer 7 | september 2022

Redactie

Wim Bal, Jan Blankespoor, Liesbeth van Daal, Marjolijn van der Haven-Verweij, Hanneke Lam, Willy Tieman, Joke Westerhof

Hoofd- en eindredactie

Marieke van der Giessen-van Velzen
E redactie@kerkinzoetermeer.nl
W www.kerkinzoetermeer.nl

Ontwerp en vormgeving

Jessica Monker

Druk

Opmeer Drukkerij bv, Den Haag

Medewerkers aan dit nummer

Pieter Baas, Hans van der Bilt, Jan Blankespoor (uitslag puzzel), Peter van Holten (strip), Theo Poot (cartoon), Matthé Vermeulen, Arie Vooijs (muziekcolumn), Leonie Vreeswijk-Feith (fotografie)

Kopij oktobernummer

Kopij over 1 t/m 31 oktober graag insturen woensdag 7 september. De oktoberkrant Kerk in Zoetermeer 2022-08 zal verschijnen op woensdag 28 september.

Bezorging

Buytenwegh/De Leyens, Noordhove, Seghwaert, Oosterheem: Bert de Jong
T (079) 346 00 54 / 06 44 55 01 49
Rokkeveen: Fam. J.C. Jol • T (079) 362 06 03
Meerzicht: dhr. P. v/d Broek • T (079) 321 43 91
Dorp, Driemanspolder, Palenstein, Stadshart: Mw. A. Maas • T (079) 316 63 73

Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt aan lezers voor de zomer een vrijwillige bijdrage gevraagd, over te maken naar **NL15 RABO 0373 7337 04** t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad. De richtprijs is € 22, meer of minder mag natuurlijk ook. Hartelijk dank.

Kerkelijk Bureau

De openingstijden van het Kerkelijk Bureau zijn met ingang van 1 september aangepast. U kunt er op dinsdag- en vrijdagochtend nu van **09.30-11.30 uur** terecht of bellen met T 316 82 56. Buiten deze tijden kunt u contact opnemen via: E kerkbureau@pgzoetermeer.nl of T 06-1236 5054 (Gerda) Frans Halsstraat 3, 2712 JS W www.pgzoetermeer.nl

Abonnement of losse nummers?

E info@kerkinzoetermeer.nl • T (079) 3 522 519

Ook adverteren?

Bekijk onze advertentietarieven en neem contact op over de mogelijkheden! E advertenties@kerkinzoetermeer.nl W kerkinzoetermeer.nl

OVERIGE DIENSTEN & VIERTINGEN

Ons Honk Halte 2717

Carry van Bruggenhove 27, 2717 XT
10.00 uur *Maandelijkse dienst voor doven*

Zondag 11 sept Ds. Jan Swager

Vivaldi • Brechtzijde 45, 2725 NR

10.30 uur *Maandelijkse dienst*

Zondag 18 sept Ds. J.W.B. Matahelumual

PERRONMEETINGS

Oosterkerk (Bovenzaal) Oosterheemplein 320, 2721 ND om 11.15 uur elke zondag
W www.perron-oosterheem.nl/perronmeeting

Datum	Spreeker
4 sept	Timo Hagendijk
11 sept	Arte Havenaar
18 sept	Martijn de Jong
25 sept	Pieter Baas en Timo Hagendijk (zie ook onder Oosterkerk)

WEEKSLUITINGEN

Elke vrijdag in WelThuis De Morgenster
Nassaulaan 11, 2712 AT • T (079) 316 48 88

Datum	Tijd	Voorganger
2 sept	15.30	Mw. W. van Hengel <i>Heilig Avondmaal</i>
9 sept	15.30	Ds. J. Molenaar
16 sept	15.30	Drs. E. Leune
23 sept	15.30	Mw. M. van den Boomgaard
30 sept	15.30	Zang o.l.v. Johan van Oeveren

VREDESWEEK 18 t/m 25 september

Generatie Vrede

VREDESZONDAG • De Vredesweek, dit jaar van 18 t/m 25 september, smeedt dit jaar een geheel nieuwe generatie. PAX, de organisatie die achter de Vredesweek staat, gaat tegen de stroom in en wij in Zoetermeer doen er aan mee.

We willen muren tussen generaties en scheidslijnen doorbreken.

En dat is hard nodig, met deze vreselijke oorlog in Europa waarvan we de gevolgen nog niet goed kunnen overzien.

Het is tijd voor een 'Generatie Vrede', een coalitie van generaties die het over een ding eens is: wij willen vrede. Oud en beproefd én nieuw en nog in ontwikkeling, dat willen we bij elkaar brengen in Generatie Vrede. De tekening van Len Munnik voor Vredesweek 2022 zet de toon dit jaar. De vrede-duif is getransformeerd tot een kwetterend tuitvogeltje zonder olijftak. Laten we ons ongeremd uitspreken voor vrede!

Bronnen: PAX Vieren, magazine met suggesties voor vieringen in de Vredesweek van 17 t/m 25 september 2022 en een aantal teksten is genomen uit voorgaande edities van PAX.

Vredesviering

Op zondag 18 september zijn er in een aantal wijkkerken gezamenlijke Vredesvieringen.

- Dorp/Centrumkerken Al een aantal jaren komen de Centrumkerken in een gezamenlijk besluit van de eigen ochtenddiensten bijeen in één kerk om de Vredeszondag in een speciale korte viering af te sluiten. Dit keer is dat in de Nicolaaskerk. De basis voor deze gezamenlijke liturgie wordt gevormd door de digitale teksten op de website van de Vredesweek.
- Zoetermeer-Noord en Zoetermeer-Zuid Hier gaat men vanouds gezamenlijk voor.

Voor deze vieringen wordt door een groepje een orde van dienst samengesteld die als uitgangspunt voor de verdere invulling kan dienen. De teksten worden aangeleverd uit het thema-nummer van PAX Vieren rondom de Vredesweek, zodra die digitaal beschikbaar komen. We reiken dit jaar voor zowel Dorp als Noord en Zuid een gezamenlijke structuur voor de vieringen aan. Plaats en tijd vindt u in het overzicht van kerkdiensten en vieringen hierboven.

- Hans van der Bilt en Matthé Vermeulen
WERKGROEP OECUMENISCHE VIERTINGEN (WOV)

Een onvergetelijk avontuur

In het zomernummer van Kerk in Zoetermeer werd er gevraagd naar de onvergetelijke avonturen van de lezers, hierbij een paar inzendingen.

Walvis en grizzlybeertjes

In 2018 maakten we een prachtige rondreis door West-Canada en de walvis-safari zal ik nooit vergeten. Het was zo ontroerend om die enorme dieren zelfs te kunnen horen ademen. Je zag maar een klein stukje van de walvis, maar ik vond het indrukwekkend. Later tijdens dezelfde reis maakten we een wandeling bij Lake Louise. Aan het begin van de route stond een waarschuwingsbordje: 'Pas op, grizzlybeer met jongen signaleerd.' Een paar stappen verder zagen we een grote groep mensen staan: de grizzlybeer bevond zich op minder dan twintig meter van ons af. We zagen de twee jonge beertjes spelen in het gras, ze lagen op hun rug, het waren net spelende kinderen. Geweldig dat we dit mochten zien!

• Hans en Ria Kamp
OUDE KERK GEMEENTE

Orkaan Emma

We waren met de hele familie op wintersport in Oostenrijk. De vakantie liep bijna ten einde, toen er gewaarschuwd werd voor Orkaan Emma op zaterdag. Een orkaan in Oostenrijk was niet echt waarschijnlijk, dus we deden daar wat lacherig over. Mijn man zou met de kinderen nog gaan skiën en vervolgens de ski's inleveren; ik bleef met de anderen in het hotel. Bij het skigebied aangekomen, bleken de gondels uit de vaart genomen. Geen sprake meer van skiën. Inmiddels was Emma bij het hotel aangekomen: de lucht had een onbestemde kleur, het meer bood een onheilspellend aanzicht, ijsschotsen werden opgestuwd, bomen knapten af en de elektriciteit was uitgevallen. De storm was vernietigend. En waar waren

Arie en de kinderen? Toen ik eindelijk contact kreeg, was de paniek aan de andere kant van de telefoon duidelijk hoorbaar. Maar alles was goed, alleen hadden ze geen tijd om te praten. Het was ook nauwelijks verstaanbaar door het lawaai van de wind. Wat volgde waren drie uren van spanning, tot ze eindelijk in het hotel arriveerden: zonder dakkoffer, die was van de auto gerukt door de storm, maar gelukkig ongedeerd. Door omgevallen bomen hadden ze de nodige omwegen moeten maken. Later hoorden we dat twee mensen in het dorp door omgewaaide bomen waren omgekomen. Orkanen in Oostenrijk: het bestaat.

• Bepie van der Plas
ZOETERMEER-ZUID

LEZERSREACTIES

UITGELICHT

Zie voor de uitgebreide Agenda kerkinzoetermeer.nl/agenda

Op woensdag 28 september verschijnt als bijlage en bewaarblad bij de oktobereditie van *Kerk in Zoetermeer* de nieuwe *Gaandeweg*, met alle gezamenlijke en oecumenische activiteiten t/m januari 2023.

Jaarthema en startzondag

In september zijn er in vier wijk-gemeenten van de Protestants Gemeente Zoetermeer startzondagen. 'Aan tafel!' is het landelijke jaarthema waarmee de Oude Kerk (11 september), Oosterkerk (23 t/m 25 september) en Zoetermeer-Noord in de Ichthuskerk (18 september) een begin maken. Zoetermeer-Zuid in De Regenboog heeft gekozen voor 'Van hart tot hart' (18 september).

W protestantsekerk.nl/thema/startzondag

OUDE KERK

▶ Leerhuis 'Israël'

Met ds. Kees Kant van Christenen voor Israël.

26 sept, 20.00 uur, De Herberg

▶ Bijbelleskring

Wekelijks. Start 21 september.

19.00 uur, De Herberg
E chwesdorp@occidopagus.nl

ZOETERMEER-ZUID

▶ (G)een blad voor de mond

29 sept, 20.00 uur, De Regenboog; E ton.verheijke@live.nl

▶ Stil worden kun je leren

8 sept, 19.30 uur, De Regenboog; 22 sept, 9.30 uur, De Oase; T 06-3863 6292

OOSTERKERK

▶ Seniorenkring

Start op 11 oktober, 10.30 uur

▶ Kring Moderne profeten

E predikantooosterkerk@gmail.com

ZOETERMEER-NOORD

▶ Ouderengesprekskring

Gesprek over Genesis 1 t/m 3.

12 september, 14.00 uur, Ichthuskerk; T 06-2369 7249
E m.zwaaghaan@hetnet.nl

ADVENTSKERK

▶ Stoïcijnse levenskunst

Filosofische leeskring, maandelijks.

12 september, 15.00/20.00 uur, € 5; T 06-11041992

▶ Creatief psalmen lezen

Een workshop bijbelse poëzie.

26 september, 19.30 uur, Julianalaan 3 T 06-11041992

ONDER WOORDEN

De liefde

De liefde is een mantel om je heen. Haar kracht is draagkracht, is geloof, hoop en volharding.

Alle grote woorden sterven weg. We schieten in alles tekort, maar de liefde loopt niet dood. De liefde overleeft je kinderjaren, gaat met je mee, maar de geheimen blijven. Ons leven is een raadsel. Je hoopt dat je het eens begrijpen zult. Tot zolang moeten we het doen met geloof, hoop en liefde. Maar met de liefde kom je het verst.

Piet van Midden

In: 'Met eigen woorden. Teksten die je lief zijn', Utrecht: Boekencentrum, 2019

GETEKEND



SYMPOSIUM 'Kerk in beeld – beeld in de kerk'

'Ik stop ermee'

zegt de ene van de twee kruiken van een waterdrager, 'want ik lek, en dus ben ik nutteloos.' Maar de waterdrager is het daar niet mee eens. 'Door jouw druppels bloeien bloemen aan de kant van de weg. Ook jij bent nodig.'



Zaterdagmorgen 2 juli werden ruim zeventig mensen getraakteerd op mooie verhalen en vooral veel beelden in de Ichthuskerk tijdens het symposium 'Kerk in beeld – beeld in de kerk'. Dit symposium vond plaats op verzoek van ds. Rein Algera en was het begin van een indrukwekkend afscheidswaakweekend ter gelegenheid van zijn emeritaat en afscheid als predikant van de protestantse wijkgemeente Zoetermeer-Noord. Vanuit verschillende invalshoeken benadrukten drie inleiders het belang van beelden binnen en buiten de kerk.

Ds. Jaap van den Akker uit Den Haag, oud-predikant van deze wijkgemeente in de Ichthuskerk, sprak over 'Kerk naar buiten'. Hij haalde mediaberichten aan, die te vaak negatief uitpakken voor de kerk en haar leden. 'Ik heb geleerd tegenbeelden te creëren', zei hij en gaf als voorbeeld de Top2000-kerkdienst, een evenement dat ieder jaar met veel succes in de Ichthuskerk rond de jaarwisseling wordt georganiseerd. 'We moeten de negativiteit ombuigen door zelf de publiciteit te zoeken en positieve foto's en teksten te plaatsen.'

'Het heilige in het alledaagse' was de rode draad in de inleiding van ds. Janneke Nijboer, betrokken bij de missionaire specialisatie 'Kerk naar buiten' van de landelijke Protestantse Kerk en predikant in Bennebroek. In de kerk is 'heilig' duidelijk, betoogt zij, maar 'we moeten buiten de muren gaan kijken, want Gods liefde betreft in de eerste plaats de wereld.' Terwijl achter haar de beamer op volle toeren draait met eigen prachtige foto's van deze 'buitendomeine', legt zij

uit wat het betekent opnieuw naar de alledaagse dingen om je heen te kijken. 'Wat voel je als je het fysieke oog verbindt met het innerlijke?'

De derde spreker is ds. Rein Algera, bekend om zijn verbeelding van de psalmen en andere teksten. Met zijn thema 'Bijbelse notities in de praktijk van de Ichthuskerk' komt hij via de rehabilitatie van de Beeldenstorm al gauw terecht bij het heden en de Ichthuskerk. De architectuur van het gebouw, de paaskaars, antependia, icoon en zeker ook de beamer zijn maar een paar voorbeelden van wat hij bedoelt. Tijdens pastorale bezoeken laat hij graag een beeld achter, in de vorm van een kaart of een foto of het verhaal van de waterdrager. 'Een beeld kan helpen met elkaar in contact te komen en een stukje verder te helpen.'

Na de pauze worden door de panelleden vragen van de toehoorders beantwoord. Ds. Rein Algera overhandigt als cadeau aan de Ichthuskerkgemeente twee van zijn boeken vol beelden: *Voorbij het afscheid* en *Al het goede*. Daarna sluit dagvoorzitter Fien Meirsonne af met een knipoog naar de dan bijna-emerituspredikant: *Vraag: 'Wat is het verschil tussen een theoloog en een trammetje?'* *Antwoord: 'Als de tram de draad kwijt is, stopt hij.'*

• Hanneke Lam

SAMEN VOORBEREIDEN

Dichter bij de leefwereld komen

TIENERDIENSTEN • Sinds januari probeer ik in wijkgemeente Noord de Chagallvieringen in de Ichthuskerk met de tieners samen voor te bereiden. Ik kies een thema en geef dat aan hen door. Op hun eigen bijeenkomst bespreken zij het thema en koppelen aan mij terug wat ze er van vinden. Ook mogen ze een Bijbeltekst erbij zoeken en liedjes en filmpjes. Willen ze een bijdrage leveren aan de viering kan dat ook, maar niets moet. Het mooie is dat er door deze manier van voorbereiden gesprekken ontstaan tussen tieners en volwassenen, tijdens de vieringen en ook daarna. Ze leren elkaar ook wat beter kennen. En ik hoop dichter bij de leefwereld van de jongeren te komen in mijn diensten.

Voor het komend seizoen wil ik de tien-ur-diensten op eenzelfde manier voorbereiden met gemeentelieden. Daarvoor heb ik een oproep in de Ichthusapp gedaan en aanmeldingen ontvangen. Voor de startdienst op zondag 18 september heb ik al input gekregen. Door deze manier van voorbereiden – wat alleen kan omdat ik niet zo vaak voor ga, anders kost het te veel tijd – hoop ik dat de kerkdiensten meer een heen-en-weer worden, tussen voorganger en gemeente. Door inbreng te krijgen van gemeentelieden, of het nu tieners of anderen zijn, hoop ik in mijn preken meer aansluiting te vinden. In hun leven, bij hun vragen, in dat wat hen bezighoudt.

• Arianne Lodder

KERKELIJK WERKER ZOETERMEER-NOORD

3 Hoe belangrijk is de preek?

“ Een 'goede' preek houdt je scherp in de week ”

Veel bevraagde gemeentelieden vinden de preek erg belangrijk:

- ▶ voor begrip en kennis van en inzicht in de Bijbel;
- ▶ als leidraad voor het dagelijks leven;
- ▶ voor concentratie op de essentie van het geloof en om zo niet mee te gaan in de stroom van de samenleving;
- ▶ omdat het belangrijk is om stil te staan bij een woord of een zin, ook in combinatie met bijvoorbeeld liederen of beelden, en omdat er ook tegenstrijdigheden in de Bijbel kunnen worden benoemd: daar leer je veel van;
- ▶ omdat een dienst met alleen liederen en gedichten niet compleet voelt;

omdat de preek iets te denken geeft dat tot leven komt in muziek, beelden en rituelen.

Anderen vinden alle onderdelen van de dienst even belangrijk:

- ▶ los van de viering van de gemeente stelt de preek niets voor en in liederen kun je dingen zingen waar je niet altijd over kunt praten;
- ▶ de preek kan je raken of niet, soms zit er in een mooi lied meer dan in de hele preek.

Ook al lopen de verwachtingen ten aanzien van de preek behoorlijk uiteen en wordt het belang ervan in de dienst verschillend beleefd, de preek dóet iets met mensen!

• Willy Tieman

Hospice - Elim
MOERKAPELLE

Scan de QR-code om een kijkje te nemen in het hospice.

Wilt u meer weten over een verblijf of vrijwilligerswerk in het hospice?
079 820 0881 www.hospice-elim.nl

Hospice Elim in Moerkapelle is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste levensfase.

Schoonheidssalon Azora
natuurlijke schoonheid

Schoonheidssalon Azora

• Schoonheidsbehandelingen
• Duo behandelingen
• Aangesloten bij ANBOS en Provoet
• (Diabetisch) pedicure
• Shellac CND
• Microneedling
• Diverse specialisaties

Balthasarschans 9
2728 EP Zoetermeer
079 341 43 05
info@salonazora.nl
www.salonazora.nl

Alle vaste contactgegevens en adressen vindt u op pagina 4 van deze krant.

Bel of mail of kijk op de aangegeven websites voor actuele informatie. De KiZ-agenda op kerkinzoetermeer.nl houdt alles actueel.

DE PELGRIM

Ochtendgebed: elke werkdag 7.30-8.00 uur

Ontbijt: elke werkdag 8.00-8.45 uur

Koffie-, thee- en aandachtsschenkerij:

elke woensdag 11.30-13.00 uur, consistorie

Natuurwandeling: elke woensdag 10.00-11.00 uur, Balijhoeve, Kurkhout 100



Leerhuis Sleutelervaringen

Ook wel eens iets meegemaakt waardoor je leven een andere wending nam? Wat heeft het voor je betekend? Hoe is dat nog steeds van invloed? We gaan er mee aan de slag aan de hand van creatieve meditatieve werkvormen.

Eerste keer: dinsdag 20 september, 19.30-21.30 uur; Huiskamer De Pelgrim

Zin in mantelzorg

Wat bezielt je in de zorg voor de ander, wat zijn je krachtbronnen en hoe stel je grenzen? 'Zin in mantelzorg' is een gespreksgroep om ervaringen te delen met andere mantelzorgers en van elkaar te leren.

Eerste keer: woensdag 14 september, 13.30-15.30 uur; € 25 voor 5 middagen

► Pelgrimsviering

Interactief vieren: muziek, lezen uit de Bijbel, delen wat een tekst, een lied of een beeld je brengt of wat je bezighoudt.

11 september, 9.30-10.30 uur, Pelgrimskerk

► Taizéviering

Elke vierde zondag een viering in de stijl van de gemeenschap van Taizé, met liederen, gebed, stilte en muziek. Van harte welkom.

25 september, De Wijngaard, Moeder Teresiasingel 100

► Langeafstandswandeling

Hou je van wandelen en wil je graag mensen ontmoeten, loop dan mee met onze 20-25 kilometer op zondag 11 september.

10.30 uur verzamelen bij de Pelgrimskerk; € 10

► Creamiddag

Ben je graag met je handen bezig? We maken kaarten, doosjes of gaan bloemschikken en ondertussen delen we wat ons bezighoudt.

20 september, 13.30 uur; consistorie Pelgrimskerk; € 5

INLOOPHUIS ROKKEVEEN

Elke vr. in De Regenboog

van 10.00-13.00 uur

Middagpauzediens

van 11.30-12.00 uur.

Elke vierde vr. maaltijd om 12.00 uur

(week voorafgaand opgeven)



Op 2, 9, 16 en 30 september ontvangst, met voorganger en muzikale begeleiding.

Op 23 september is er maaltijd.

Nathaliengang 263 T (079) 361 33 65
E wil.bettenhaussen@gmail.com

OPEN ICHTHUS

High Tea op 27 september

Welkom bij de High Tea op

dinsdag 27 september van 14.00-

16.00 uur! Er is ook een loten-

verkoop en de Creagroep verkoopt

kerstkaarten en leuke hebbedinge-

tjes. De opbrengst is bestemd voor

het werk in Thailand voor kinderen

zonder stabiele thuissituatie.

Meldt u snel aan.

E jeanettevanderbolbakker@ziggo.nl

T (079) 331 41 30; 14.30 uur,

Ichthuskerk, Parkdreef 258



PERRON OOSTERHEEM

Perronmeeting: elke zondag 11.30 uur

Inloop Fittes: elke maandag 10.00-12.00 uur

Open kerk: elke dinsdag 13.00-16.00 uur

Ontmoetingslunch: elke woensdag 12.00-13.00 uur

Inloop 55+: elke donderdag 16.00-18.00 uur

Wandelclub 55+: elke vrijdag 10.00-11.00 uur



► Perronmeetings

Elke zondagmorgen om 11.30 uur in de kerkzaal van de Oosterkerk – zij-ingang. Zie de Perron-website en pagina 4 van Kerk in Zoetermeer.

► Ontmoetingslunches

Elke woensdag in de ontvangstruimte van de Oosterkerk.

12.30 uur; €4,00; opgeven bij Fred Cammeraat T 06-2304 4470

► Breiclub

Elke twee weken in de ontmoetingsruimte van de Oosterkerk, altijd op maandagmiddag van 14.00-16.00 uur én met iets lekkers bij de thee, een drankje en een hapje.

5 en 19 september, 14.00-16.00 uur; bijdrage € 1
E tanniejorna@gmail.com

Heempret gaat niet door!

Helaas heeft de winkeliersvereniging de vergunningen voor de Feestweek Oosterheem begin september rond het tienjarig bestaan niet rond gekregen. Heel jammer, omdat we er met de Perron-Heempret-dagen op in wilden spelen, met een sing-in, 'bijbelse vossen'-jacht en meer. Mogelijk kunnen we op een later tijdstip de plannen die er liggen alsnog uitvoeren.

Kinderkledingbeurs

Op zaterdag 3 september is er in de hal van de Oosterkerk een kinderkledingbeurs waar u vast iets van uw gading vindt. Welkom!

INLOOP SLUIT IN BUYTENWEGH

Het Halte-werk is zo heel hard nodig

HALTE 2717 • Open je de website van Halte 2717 dan lees je: 'Halte 2717 gaat haar werkzaamheden beëindigen'. Per 1 september sluit deze diaconaal-missionaire plek voor Zorg en Zin in Buytenwegh de locatie, de huur van het pand is opgezegd, en het lijkt ook het laatste jaar voor de buurtpastor van Halte 2717. Kerk in Zoetermeer in gesprek met Johan Roest, buurtpastor, en gastvrouw en sturgroepid Binie Geut.



Van niets is Halte 2717 in ongeveer acht jaar tijd uitgegroeid naar een plek in de buurt waar je gehoord wordt, om hulp kunt vragen, gezellig komt eten en meedoet met nog meer gezellige en zinvolle activiteiten. Dit is met vallen en opstaan gegaan. Ook al kregen ze tips en waar nodig hulp om het op te starten, het team heeft het allemaal zelf moeten ondervinden en ervaren om tot bijna passend maatwerk te komen.

Bijna passend maatwerk voor buurtbewoners



Buurtpastor Johan Roest en nog zo'n veertig vrijwilligers hebben van alles opge-

zet. Buurtmaaltijden twee keer in de maand, creatieve activiteiten maar ook informatief over bijvoorbeeld de zorgverlening in de buurt. Een middag gezellig op stap, meedoen in het Schrijfcafé, attenties bij Sint en Kerst. En niet te vergeten de novemberherdenking rond Allerzielen voor de bewoners van Buytenwegh. Juist voor hen die hun partner of andere dierbare hebben verloren is dit altijd een waardevolle viering. Drie dagen in de week de inloop van tien tot twaalf. Koffie en thee staan klaar en als je wilt kun je je verhaal kwijt bij de gastvrije vrijwilligers. Dat laatste werd mogelijk toen Halte 2717 verhuisde van het woonhuis aan de Busken Huethove naar het plein aan de Carry van Bruggenhove.

Bewogen

In het interview met Johan in *Kerk in Zoetermeer* (mei 2017) toen hij net benoemd was als buurtpastor lees ik: 'Johan is een mensenmens.' En dat is hij nog steeds. Bewogen vertelt hij over zijn werk.

Het begin was echt zwaar, want wat kwam hij een gebrokenheid tegen; hij trok dit alles zich terdege aan. Binie heeft hem daarin vaak bijgestaan vanuit haar professionele ervaring in de gezondheidszorg. En hoe graag je ook wilt, niet elk probleem kan opgelost worden.



De passie waarmee ze vertellen over situaties en problemen geeft wel aan dat het niet na drie keer schouder ophalen was met een zucht van 'jammer, het kan niet anders'. Als ze iemand loslieten, dan kon dat ook echt niet anders. 'En', zegt Johan, 'je krijgt meer en meer ervaring en daardoor overzie je veel duidelijker de situatie als mensen met vragen bij je komen.'

Verhaal van het 'er zijn' voor de mensen om je heen

Duidelijk is dat op deze plek veel is opgebouwd ... en dit zal nu stoppen! Dat doet zichtbaar pijn bij Binie en Johan, ook omdat ze ervaren dat er voor oplossingen nogal langs elkaar heen gepraat wordt.

Knopen doorhakken

Allerlei alternatieve mogelijkheden zijn bekeken en rapporten opge maakt. Want stoppen met Halte 2717 als presentieplek betekent nog niet dat het werk ook ophoudt. Het zijn wel mensen waarvoor ze het allemaal doen.

Het werven van nieuwe vrijwilligers, vooral voor bestuurlijke zaken, lukte nauwelijks. Maar schrijnend is dan dat het eigenlijk ook een kwestie van geld is. Halte 2717 is opgezet om een diaconaal-missionaire pioniersplek te zijn, dus onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Zoetermeer en wijkgemeente Noord.

Halte 2717 is opgezet als diaconaal-missionair steunpunt in Buytenwegh, nadat Zoetermeer-Noord ontstond als protestantse fusiegemeente en kerkgebouw De Olijftak verkocht werd. Vanaf het begin heeft vicariaat De Doortocht van de Heilige Nicolaasparochie deelgenomen aan dit initiatief. Eerst huisde men in Bus 63 aan de Busken Huethove, sinds 2018 vonden wijkbewoners een gastvrij onthaal in Ons Honk aan de Carry van Bruggenhove, net om de hoek. In 2016 werd Johan Roest als buurtpastor aan Halte 2717 verbonden, dat voor twee keer drie jaar ondersteund werd als pioniersplek door de landelijke Protestantse Kerk. Daarna kreeg Halte 2717 financiële ondersteuning van het Kansfonds via het Fonds Franciscus voor de jaren die volgden. Vanuit wijkgemeente Noord zijn veel vrijwilligers actief en er is goede samenwerking over en weer met de verschillende maatschappelijke organisaties in Buytenwegh, waaronder met Piëzo – zoals de Druppelgesprekken over de voors en tegens in het leven, dit najaar weer. De inlooplocatie Carry van Bruggenhove 27 sluit per 1 september, maar een aantal bezigheden gaan nog door, in ieder geval tot het einde van dit jaar als ook het contract van de buurtpastor af zal lopen.

E buurtpastor@halte2717.nl
T 06-8263 7362 Lees ook het Impact Rapport 2021 op www.halte2717.nl

Als je er een stichting van maakt is fondsenwerving vaak gemakkelijker, maar het missionaire aspect mag daardoor zeker niet naar de achtergrond verdwijnen. Niet dat er meteen over geloof en kerk wordt gesproken met de bezoekers, maar Johan en veel vrijwilligers werken wel vanuit hun geloofsovertuiging. Waar mogelijk laten ze dat merken. Maar nu worden knopen doorgehakt om tot een afronding te komen. Aan bezoekers die regelmatig komen en aan mensen die bezocht worden wordt alles uitgelegd en mogelijkheden voor de toekomst worden in de wijkkerkenraad van Zoetermeer-Noord besproken.

Jammer, jammer

Hoe vaak het woord jammer tijdens het gesprek gevallen is, ik heb het niet geturfd maar heel vaak! Twee mensen met hun, en ook dat van vele andere vrijwilligers, verhaal van het 'er zijn' voor de mensen om je heen. Zo heel hard nodig, als we de berichten over armoede, eenzaamheid, niet begrepen worden, alleen maar zien toenemen. Bidden we voor een doorstart? Ook al heeft Johan verdriet en teleurstelling over hoe het allemaal gaat, vraag je het hem: hij gaat ervoor!

• Marjolijn van der Haven-Verweij

OPEN KERK

Open Oosterkerk

Elke di 13.00-16.00 uur.

E p.j.van.daalen@casema.nl

Open Ichthuskerk

Elke wo 10.00-12.00 uur.

Parkdreef 258

E mail@antonvandijken.nl

Open Pelgrimskerk

Elke wo 10.30-12.30 uur.

T 06-2497 5092



Open Oude Kerk

Elke vr 14.00-15.30 uur.

E jokevanderkrupp@gmail.com

Open Lichtzijde

Elke ma 10.30-12.00,

elke do 14.00-15.30 uur.

T 06-1322 5946

Open Kompas

Elke di 10.00-12.30 uur

T 06-1322 5946



GEBEDSMOMENTEN

► Oude Kerk

Elke dinsdag, 19.00-19.45 uur.

E consistorie E leenmanf@xs4all.nl

► Oosterkerk

Op woensdag, 19.00-20.00 uur.

14 en 28 september
E rodenburg.jeanneanna@gmail.com

► Ichthuskerk

Maandelijks op di.avond, voor kerk en Zoetermeer.

E koosje-l@live.nl

► Bidden voor Zoetermeer

Elke eerste vrijdag, 19.00-20.00 uur.

Parousiegebouw, Wattstraat 64
E h_nebbeling@kpnmail.nl

► Gebed vervolgde christenen

• Elke laatste zaterdag, 10.00-10.30 uur, op het Dobbe-eiland.
E hanstrapman@planet.nl



KUNST IN DE KERK

Preek-'stoelen'

THEMA

ICHTHUSKERK

De Ichthuskerk heeft sinds 2014 geen preekstoel meer. Links op het liturgisch centrum staat een achthoekige liturgietafel met lezenaar; deze vorm is gekozen omdat het kerkgebouw achthoekig is. Vanachter deze tafel houdt de voorganger de preek. Voor de lezingen wordt een kathedr gebruik, die naast de paaskaars staat. Beide zijn gemaakt van de kerkbanken die er stonden en in 2014 door stoelen zijn vervangen.



OUDE KERK

De Oude Kerk is de enige kerk binnen de Protestantse Gemeente Zoetermeer met een klassieke preekstoel met klankbord en trapje. De preekstoel dateert uit 1787 en is versierd met ornamenten in Lodewijk XVI-stijl en met drie reliëfs van bijbelse verhalen: 'Mozes ontvangt de stenen tafelen met de Tien Geboden', 'Mozes bij de brandende braamstruik' en 'De verkenners van het Heilige Land met de druiventros uit Escol'. Van het bijbehorende doophek zijn nog twee stukken over. De preekstoel en het doophek werden gemaakt door Franciscus van Ursul uit Antwerpen.



OOSTERKERK

In de Oosterkerk staat links op het liturgisch centrum de tafel met de lezenaar en de Bijbel. Rechts staat onder het kruis de rechthoekige preekstoel; de voorganger staat op een plateau met achter zich een bankje en voor zich een houten paneel. Op een wit vlak staat het *chi-rho*-teken (de eerste twee letters van *Christos* in het Grieks) met de *alfa* en *omega*, meegekregen uit de Ichthuskerk.



Dit exemplaar komt oorspronkelijk uit een Rotterdamse kerk die in de oorlog was gebombardeerd. Het geheel is ontworpen door Janine Otten en in 2014 uitgevoerd in eikenhout door een meubelmaker uit De Oase.

DE REGENBOOG

De Regenboog is sinds februari 2022 het thuis van de nieuwe wijkgemeente Zoetermeer-Zuid, met leden uit de Pelgrimskerk, De Oase en De Regenboog. Het liturgisch centrum is samengesteld uit elementen uit deze drie kerken: de houten tafel uit De Regenboog, de antependia, de paaskaarsstandaard en het avondmaalsstel uit de Pelgrimskerk, het doopvont en de lezenaar uit De Oase. De tafel met lezenaar wordt zowel voor de lezingen als voor de preek gebruikt.



ADVENTSKERK

De Adventskerk heeft ter vervanging van de oude preekstoel een altaartafel, een hoge kandelaar en een kathedr kunnen overnemen uit een Haags verpleeghuis waar deze plaats moesten maken voor nieuw meubilair. In de kerkdienst staat de tafel, met lezenaar, gedenkboek en collectezakken, aan de linkerkant van het liturgisch centrum, de paaskaars in het midden en de kathedr rechts. De kathedr wordt zowel voor de lezingen als voor de preek gebruikt.

• Willy Tieman

Met dank aan: Marja van den Boomgaard, Gerard Jansen, Janine Otten, Toon Vessies
Documentatie Oude Kerk: herbergoudekerk.nl/okgeschiedenis.php

KERK MUZIEK

Zeggingskracht

Soms betrap ik mijzelf er op dat ik gedachteloos een lied meezing of dat mijn gedachten bij het luisteren afdwalen, ik hoor dan niet meer wat er gezegd wordt. Bij andere activiteiten merk ik soms ook dat ik de dingen automatisch doe. Schijnbaar zonder nadenken verplaats ik mij van A naar B. Misschien herkent u het wel. Bij het overbrengen van een boodschap gaat het met name om de zeggingskracht van degene die de boodschap brengt. We proberen wat we te vertellen hebben zo inspirerend mogelijk te maken. We zoeken naar aansprekende presentatievormen en doen ons best zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de luisteraar. In zowel woord als toon zoeken we de oplossing vaak in hedendaags taal- en muziekgebruik. Soms helpt dit zeker om de boodschap beter te verstaan, maar soms gooien we hiermee het kind met het badwater weg. Al eeuwen spelen de Psalmen een belangrijke rol in de kerk. Deze liederen zijn verrassend actueel. Dit is ten tijde van de Reformatie natuurlijk een van de redenen geweest

om de Psalmen te berijmen en op melodie te zetten. Ook in die tijd hebben veel schrijvers zich gebogen over de juiste bewoordingen. En aan de melodieën is veel aandacht besteed, het zijn immers geen straatdeuntjes! Inmiddels staat het Geneefse Psalter al heel wat verder van ons af. Steeds vaker wordt er een poging ondernomen om de Psalmen te hertalen en te voorzien van nieuwe melodieën. Naast de Psalmberijming van 1774, de Nieuwe Berijming uit 1973, zijn er de Psalmen voor Nu (2005-2014), De Nieuwe Psalmberijming (2021), Psalmen anders (heel recent, augustus 2022) en nog vele andere Psalm-bewerkingen. Maar het lijkt wel alsof ze steeds korter gebruikt worden. Alles draait om de wijze waarop wij de boodschap – van Psalmen en andere liederen – brengen. Gedachteloos of vol begeestering?

• Arie Vooijs
KIZ-MEDEWERKER



CULTURELE AGENDA

Alle culturele activiteiten met toelichting staan ook op www.kerkinzoetermeer.nl

Lunchpauzeconcerten

elke woensdag 12.45-13.15 uur

- 31 augustus Ronald de Jong – orgel
- 7 september Dani en Vasile Luca – cymbaal
- 14 september Panos Glistis – vleugel
- 21 september Duo Panarpa: Carla Bos – harp en Desiree Vergers – dwarsfluit
- 28 september Isabelle van Dooren en Henning Schmidt – pianoduo

toegang gratis, deurcollecte W herbergoudekerk.nl

Carillonconcerten

Open Monumentendag

10 september, 12.00-13.00 uur en 14.00-15.00 uur

• Gijsbert Kok

'De dans in de muziek'

Bloemlezing uit het werk van de Tsjechische componist Jaroslav Ježek (1906-1942) voor film en cabaret, onder andere een foxtrot, wals en blues.

• Johan van Oeveren

'De dans in de muziek'

Dansen uit de Middeleeuwen en de Renaissance: oude hofdansen, zoals de Estampie, Saltarello en de Trotto, rondedansen en volksdansen, muziek van J.P. Sweelinck en Jacob van Eyck.

10 SEPTEMBER

Open Monumentendag – torenbeklimming

Tijdens Open Monumentendag kunt u op zaterdagmiddag 10 september van 12.00-17.00 uur de Oude Kerk met ontvangstruimte De Herberg uitgebreid bekijken. Welkom!

- informatie over het 18e-eeuwse kerkgebouw
- beamerpresentaties, interieurfolders en kleurplaten
- torenbeklimming (inschrijven ter plekke of via website)
- muziek op orgels, vleugel en carillon

W herbergoudekerk.nl; inschrijven torenbeklimming kan al via oudekerkgemeente.nl/aanmeldingsformulier_torenbeklimming



Regenboogmuziek

Viool-pianoduo speelt gevarieerd programma

Isobel Warmelink, viool, en Alessandro Soccorsi, piano, openen met hun optreden het nieuwe seizoen van de serie Regenboogmuziek-concerten. Zij spelen een gevarieerd programma met werken van Bach, Mozart, Beethoven, Adams en Tansman.

28 september, 20.15 uur; De Regenboog, Nathaliengang 263, 2719 CR; reserveren uitsluitend via regenboogconcerten.nl; toegangsprijs: € 16,50 / tot 25 jaar € 5 / Zoetermeerpas: gratis



Zing je mee?

De elf mannen van het Christelijk Mannenensemble Zoetermeer (CMZ) beleven veel plezier aan het samen zingen. We vormen een harmonieus zangensemble onder leiding van Johan van Oeveren. Het CMZ streeft naar een goede balans en om die reden zijn we op zoek naar versterking. We nodigen je daarom uit om gewoon eens een avond mee te komen zingen. Ons repertoire bestaat uit geestelijke liederen, klassieke stukken en traditionals. We repeteren wekelijks op woensdagavond van 19.30-21.30 uur in de grote zaal van de Oosterkerk in Oosterheem.

Heb je interesse dan is je mailtje of telefoontje naar secretaris Bouke van der Heijde van harte welkom. E.bvdheide@ziggo.nl T 06-4310 9902

11 SEPTEMBER

Laatste Dienst aan Zee

Na 44 jaar komt er een einde aan de Diensten aan Zee in de Bethelkerk, Juriaankokstraat, Scheveningen. De muziek nam een grote plaats in en koren en instrumentalisten vanuit het hele land gaven hun medewerking. Ook Cantate Deo uit Zoetermeer zong er verschillende malen. De laatste Dienst aan Zee is op zondag 11 september om 16.00 uur, met een hapje en drankje na afloop. Medewerking: ds. Koos Staat, het Concert Choir van de Amerikaanse kerk o.l.v. John Bakker, Anke Bottema – harp, Evelyn Heuvelmans – hobo. Sander van Marion bespeelt de beide orgels en de vleugel en de presentatie is in handen van Get Jan van den Ende.

Oplossing Zomer-Bijbel-Sudoku

'Een schitterende pseudo-sudoku!', schreef een van de inzenders van de Zomer-Bijbel-Sudoku uit de zomereditie van *Kerk in Zoetermeer*. Ook als u geen oplossing hebt ingestuurd hebt u vast genoten van het door de Bijbel heen kruipen op zoek naar de gevraagde getallen.

Uit de goede inzendingen hebben we er drie getrokken en een boek gaat naar: **Anneke en Gerrit Koster, Eveline van Velzen, Jan Ypenburg.** Gefeliciteerd!

• Redactie *Kerk in Zoetermeer*

6	1	3	8	2	9	7	5	4
2	7	1	9	5	3	8	4	6
7	3	6	5	1	8	4	9	2
8	5	9	4	6	1	2	7	3
1	8	5	2	9	4	3	6	7
3	9	4	1	7	6	5	2	8
4	2	8	7	3	5	6	1	9
5	6	2	3	4	7	9	8	1
9	4	7	6	8	2	1	3	5

PERSPECTIEF

In deze zesde jaargang 2022 van 'Kerk in Zoetermeer' belichten we in de Perspectief-rubriek een uitgekozen tekst uit het leesrooster van Taizé 'Elke dag de Bijbel open'.

Let's talk about money!

Jesus zegt: *Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel. Lucas 16:1-13*

N et als spreken over geld – ben jij open over hoeveel geld er per maand binnenkomt? – is ook preken over geld een taboe. Een preek die enkel gewijd is aan het thema 'geld' heb ik nog nooit gehoord. En dat terwijl Jezus dit taboe bepaald niet schuwt. Als onder christenen geld al ter sprake komt, klinken al heel gauw reacties als: 'Maar je mag toch wel genieten? En Abraham was toch ook rijk?' Nu is het niet zo dat de Bijbel over de hele linie geld en rijkdom bekritiseert. Toch zegt Jezus: 'Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel.' Ook in de brieven wordt indringend gewaarschuwd tegen rijkdom. Paulus noemt in de eerste brief aan Timoteüs geldzucht zelfs 'de wortel van alle kwaad'. Vaak maken we ervan dat geld op zichzelf niet verkeerd is, maar geldzucht wel. Maar als ik Jezus goed begrijp is dat te makkelijk gedacht. Alsof geld een neutrale grootheid is. Geld is macht, geld ontwricht (denk aan de kloof tussen rijk en arm!), geld triggert klassieke hoofdzonden als hebzucht, jaloezie en gulzigheid. Met geld kun je ook de wereld mooier maken, maar het heeft ontegenzeggelijk een bijzonder negatieve, duistere kant. Geld is een demonische macht die ons als christenen in het rijke Westen bedreigt. Wat nu? De weg die Jezus wijst is helder: een eenvoudig leven. De eerste christenen, vervuld met de Geest van Christus, gingen in dat spoor door geld en bezit met elkaar te delen. En Paulus die waarschuwt voor het gevaar van rijkdom en geldzucht, merkt even daarvoor op: 'Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn' (1 Timoteüs 6:8). Zou het niet mooi zijn als de christelijke gemeente in de huidige tijd met al zijn problemen voorop zou gaan in dit eenvoudige leven van genieten van genoeg, 'met blijdschap en eenvoud des harten' (Handelingen 2:46)? O ja, nog één ding ... Jezus zegt niet dat je God en de geldduivel niet allebei mag dienen, maar Hij zegt: je kúnt het niet. Het kan gewoon niet. Punt.

• ds. Pieter Baas
OOSTERKERK



LEESROOSTER

Elke dag de Bijbel open

Deze dagelijkse bijbelteksten worden tijdens het middaggebed in Taizé gelezen. De verwijzing geeft een wat langere tekst aan. Het hele leesrooster voor deze maand kunt u downloaden van www.kerkinzoetermeer.nl

ZA. 10 SEPTEMBER - 1 Johannes 4:7-11

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

ZON. 11 SEPTEMBER - Lucas 6:36-38

Jezus zegt: Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.

MA. 12 SEPTEMBER - Psalm 43

Uit de Psalmen: Zend uw licht en uw waarheid, God, laten zij mij geleiden.

DI. 13 SEPTEMBER - Klaagliederen 3:54-57

Uit de Klaagliederen: Altijd als ik roep, Heer, bent u nabij; u zegt mij: "Wees niet bang."

WO. 14 SEPTEMBER - Nehemia 9:9-19

Liefdevol als u bent, Heer, hebt u uw volk in de woestijn niet verlaten. Boven hen stond steeds de wolokolom om hun bij dag de weg te wijzen, en 's nachts was er de vuurzuil die de weg verlichtte waarlangs ze moesten gaan.

DO. 15 SEPTEMBER - Romeinen 8:18-25

Paulus schreef: De schepping heeft hoop gekregen, omdat ze bevrijd zal worden uit de slavernij en zal delen in de vrijheid en luister van Gods kinderen.

VR. 16 SEPTEMBER - Micha 7:18-20

Van de profeet Micha: Wie is een God als u, Heer, die schuld vergeeft? Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden tenietdoen.

ZA. 17 SEPTEMBER - Sirach 2:1-11

Als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los.

ZON. 18 SEPTEMBER - Lucas 16:1-13

Jezus zegt: *Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de geldduivel.*

MA. 19 SEPTEMBER - Spreuken 3:3-6

Uit het boek Spreuken: Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.

DI. 20 SEPTEMBER - Efeziërs 4:7-16

Door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, zullen we toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Door hem bouwt het lichaam zichzelf op door de liefde.

UITGEZONDEN NAAR BURGAS

Sámen kijken naar wat Gods Woord zeggen wil

TOERUSTING • Drie jaar geleden werd Foka van de Beek als theologe en toerustingswerker uitgezonden naar Burgas in Bulgarije. Zij werkt in een omgeving waar moslims en Roma wonen en waar als eersten veel vrouwen tot geloof in God en de Bijbel komen.



Je voelde je geroepen om uitgezonden te worden, hoe?

'Zending heeft altijd mijn hart gehad. Ik was al eerder uitgezonden geweest, naar Roemenië, en na acht jaar terug in Nederland groeide het verlangen om weer te gaan. Toen ik aanklopte bij de GZB bleek er net een vacature te zijn in Bulgarije, waarvoor ze een vrouwelijke theologe zochten. Ook mijn kerkelijke thuisgemeente in Veenendaal reageerde enthousiast. Dat voelde als een bevestiging. Mijn opdracht was toerusting te geven in zo'n tien huisgemeenten in de regio Burgas. Die zijn ontstaan door het evangelisatiewerk van de Bulgaarse Natalya en andere vrouwen. Vanwege de culturele context – islamitische en Roma-inwoners – richten ze zich vooral op vrouwen. Maar in de loop van de tijd zijn er ook mannen lid geworden van de huisgemeenten.'

En toen kwam corona.

Daar ging je roeping ...?

'Corona maakte het werk inderdaad erg moeilijk, omdat we niet in kleine huiskamers konden samenkomen. Ook waren er een paar keer corona-uitbraken in de dorpen. Telefonisch werd er veel contact gehouden, er was veel

gebed voor elkaar en ook konden we diaconale hulp verlenen, maar mijn werk

kwam grotendeels stil te liggen. Wel kon ik extra dingen voor de GZB in het algemeen doen. Regelmatig kwam de vraag bij me op wat ik hier nog deed. Ik had een sterke roeping ervaren voor deze plek, maar waarvoor ik gekomen was, kon ik niet doen. Toch deed het mensen goed dat ik aanwezig was. En wat mezelf motiveerde om te blijven was die roeping: als God me hierheen gestuurd heeft, is het goed dat ik hier ben, al zie ik dat zelf niet. Maar het ging wel door diepten en twijfel heen.'

Na een korte rondreis door Nederland met Pinksteren ben je voor weer drie jaar in Burgas. Wat pak je aan?

'Het toerustingswerk in de dorpen gaat door, maar ik houd tijd en ruimte voor iets anders over. In overleg met de GZB ben ik op zoek gegaan naar verbreding en zo kwam ik in contact met de Bulgaarse Methodistenkerk, een klein landelijk kerkverband. Zij vinden toerusting en theologisch



Foka van de Beek is theologe en is in 2019 door de GZB voor zes jaar uitgezonden naar de regio Burgas in Bulgarije om daar te werken als toeruster in een heel aantal huisgemeenten. Deze zijn ontstaan door het evangelisatiewerk van de Bulgaarse stichting 'Samaritaanse vrouwen' onder leiding van Natalya Stoykova. De Oude Kerk in Zoetermeer leeft, geeft en bidt als Deelgenotengemeente mee.

Volg Foka's blog op [facebook.com/FokaBulgarije](https://www.facebook.com/FokaBulgarije) en lees meer over het Deelgenotenproject op gzb.nl; giften welkom op NL62 RABO 037 374 1685 o.v.v. 'Foka in Burgas'

onderwijs erg belangrijk en ik werd er met open armen ontvangen. Ook in deze kerk richt ik me op vrouwengroepen en op toerusting. Een van hun gemeenten, een Turkse (Roma)gemeente, is vlakbij Burgas en daar kom ik nu regelmatig. De predikant en zijn vrouw hebben een groot hart voor de Romakinderen in het dorp.

Wat kun jij met verkondiging, al sta je niet direct op een preekstoel?

'Preken hoort inderdaad niet bij mijn werk. Maar sommige mensen zijn nog maar net tot geloof gekomen en weten weinig van de Bijbel. Anderen zitten met vragen, bijvoorbeeld over hoe ze christen kunnen zijn in hun seculiere of moslimcontext. In de groepen en in individuele gesprekken bestuderen we samen de Bijbel. Als theoloog geef ik uitleg van de Bijbeltekst. Als het gaat om de concrete vragen in het dagelijkse leven van mensen wordt het meer een gesprek, waarin ik ook veel luister. Mijn werk speelt zich af in allerlei verschillende contexten: van hoogopgeleid Bulgars tot in islamitische Roma-dorpen waar meisjes soms al op hun twaalfde trouwen en van school gaan. Het kost tijd om deze culturen te leren kennen. Daarom is het goed om sámen te kijken naar wat Gods Woord in deze specifieke situatie zeggen wil.'

• Marieke van der Giessen-van Velzen

UITGELEZEN

Kijken in de spiegel

De titel 'Zeven brieven uit de wereldkerk' is een duidelijke knipoog naar het begin van het bijbelboek Openbaring met brieven vol bemoediging én vermaning aan de gemeenten in Asia. Nu gaat het om brieven vanuit de wereldkerk aan kerken in Nederland. In iedere brief schrijft een vertegenwoordiger van de wereldkerk aan iemand, werkzaam in Nederland. Dan volgt een korte reactie van die ontvanger. Zo stellen theologen van overal problemen en uitdagingen voor kerken in Nederland duidelijk en soms ook heel kritisch aan de orde. Eindredacteur Wouter van Veelen benadrukt in zijn inleiding dat luisteren naar elkaar het hoofddoel is. Kwetsbaar zijn en niet direct oordelen, spreken over verschillen, luisteren naar pijn en ongemak: zo alleen leer je van elkaar. Hoofdvraag van het boek is: Hoe houd je het vuur van het evangelie brandend? Elisabeth Sendek uit Colombia wijst op de gevolgen van de scheiding tussen zondag en doordeweeks. De kloof tussen beide hindert om missionair te zijn. Bassem Melki uit Libanon vertelt hoe zijn kerk van rol en perspectief veranderde na de explosie in de haven van Beiroet in 2020. Athanase Kabongo uit Congo roept de westerse kerk dringend op om terug te keren naar de Bijbel. Jor-El Saeroon uit Suriname studeerde een jaar lang in Nederland en houdt zijn gastland een spiegel voor:

je wordt vriendelijk bejegend, krijgt allerlei hulp maar toch voel je je eenzaam. Robert Setie uit Indonesië beschrijft hoe daar gewerkt wordt aan een vreedzame relatie moslims-christenen. Lungawiruol Khawbung uit India werkt met jongeren en deelt de vraag van de westerse kerk: hoe maak je ze enthousiast voor het evangelie? De brief van Charel du Toit, student uit Zuid-Afrika, vond ik persoonlijk het meest confronterend en tegelijk herkenbaar. Hij signaleert op grond van allerlei ontmoetingen dat in onze kerken het contact met anderen wordt geïntellectualiseerd en daardoor afstandelijk blijft. Zo biedt de wereldkerk veel om te overdenken maar zeker ook met anderen te delen. Goed dat er na iedere brief verwerkingsvragen, bijbelteksten en suggesties voor een lied en gesprek zijn. Dat helpt ongetwijfeld om in de spiegel te kijken die ons wordt voorgehouden.

• Joke Westerhof

Wouter van Veelen (red.), 'Zeven brieven uit de wereldkerk. Bemoediging en uitdaging voor de kerken in Nederland', Amersfoort: Vuurbaak, 2022, € 14,99



Advertentie



HERBERG
OUDE KERK
ZOETERMEER

klassieke
concerten
en zaal-
verhuur

Dorpsstraat 59, 2712 AD Zoetermeer
E info@herbergoudekerk.nl M 06 8351 0287

WWW.HERBERGOUDEKERK.NL